

Gisterenavond (10-4) is er op het Stadhuis een overleg geweest aangaande de revitalisering van het VE. Waar het feitelijk op neer komt is dat de coalitie kiest voor optie 4. Optie 4 is overname en renovatie Paviljoen, zonder behoud van de vogels. We hadden het gevoel dat dit niet zo'n vaart zou lopen, maar helaas vindt de coalitie en een deel van de oppositie niet dat het de taak van de gemeente is om te betalen voor dierverzorging. Zeer kortzichtig gedacht met armoedige argumenten.

We zijn in de afgelopen periode door geen enkele fractie benaderd, ook is er (voor zover wij weten) niemand op het eiland geweest om met de vrijwilligers, bezoekers en dierverzorger te praten. Hoe kun je je een beeld en oordeel vormen als je niet eens weet wat er allemaal aan positiefs is veranderd, hoe keihard iedereen werkt (vrijwillig!), hoe het VE leeft en hoe belangrijk de functie van het eiland is. Voor dit alles hoeft de gemeente *niets* te doen. Het enige wat we vragen is een structurele bijdrage voor de kosten voor de dierverzorging (salaris, voer, vaccinaties ed). We willen niet dat deze inkomsten afhankelijk zijn van sponsors. Het gaat dan om het minimale bedrag van € 30.000,-. De rest wordt dankzij de vrijwilligers opgevangen. Waar hebben we het over?!

Er is gisteren ook met geen woord gesproken over de sociale veiligheid die dan totaal wegvalt. Vanuit het Paviljoen heb je géén zicht op het eiland en dan zitten we in no-time weer in een bak ellende. Hangjeugd, zwerfafval, dealers, loverboys hebben dan weer een fantastische plek.

Volgens Daniël de dierverzorger is er op het moment amper nog hangjeugd te vinden. Dit, om de heel simpele reden dat ze worden aangesproken, maar vooral ook omdat er veel meer bezoekers komen. Het is niet cool om te chillen tussen de rennende kinderen en de tevreden oudjes op de bankjes. Ik zeg veel succes ermee gemeente! Gelukkig heeft de VVD het nog kunnen ombuigen tot een debatstuk. Dit zal 24/4 plaatsvinden. Maar wij vrezen met grote vrees.

Je begrijpt dat we op scherp staan en alles uit de kast halen om het alsnog tot een positief einde te brengen. We gaan een petitie opstarten, banners aan de bruggen hangen, flyereren, roepstoeteren op social media. Kortom we moeten zoveel mogelijk steun van de Deventenaren krijgen en het liefste zoveel mogelijk mensen in het stadhuis de 24^e april. Valt de keuze definitief verkeerd, dan ziet ook de Stichting geen enkele rol meer voor zichzelf weggelegd. Haal je de vogels weg, dan haal je de ziel eruit.

Als de vogels weggaan, worden de kooien en het mozaïek gesloopt. Het maakt me razend hoe makkelijk en onvoorbereid de gemeente beslissingen neemt die heel Deventer treffen. Het VE is tenminste een plek waar je straks gewoon gratis naar een evenement kunt (we zijn hartstikke druk om weer een leuke programmering te krijgen). Dat kun je niet zeggen van de Viking, waarbij een stoel elk jaar € 4.000,- kost en je ook nog moet betalen voor een kaartje.